



Verksamhetsberättelse 2007

Innehållsförteckning

1.	HISTORIK.....	3
2.	ORGANISATION	4
3.	VERKSAMHET	5
3.1.	Barngruppen – folkdans, lek sagor & sång	5
3.2.	Folkdans och körsång - ungdomsgrupp.....	6
3.3.	Folkdans - vuxengrupp	7
3.4.	Tamburorkestern	8
3.5.	Kroatisk närradio.....	8
3.6.	Boccia/boule	9
3.7.	Bordtennis och biljard	9
3.8.	Thomson konsert i Göteborg, 17 februari	9
3.9.	Maskeradfest	10
3.10.	Internationella kvinnodagen	10
3.11.	Påskfest, 8 april	11
3.12.	Resa till Kroatien och internationella folkdansfestivalen, maj	11
3.13.	Midsommarafton, 24 juni.....	12
3.14.	Hassela föreläsning, 20 september	13
3.15.	Internationella folkdans festivalen, 6 oktober	14
3.16.	Kroatiska emigrations myndigheten, föreläsning, 14 oktober	14
3.17.	Belot – tävling, 17. november	15
3.18.	S:t Martin, 17. november	15
3.19.	Lucia, 9 och 15 december	15
3.20.	Nyårsfest, 31 december.....	16
4.	VERKSAMHETSPLAN FÖR 2008.....	16
5.	AVSLUTANDE ORD.....	16

1. HISTORIK

Föreningen JADRAN bildades år 1976 under dåvarande namn "Vi Unga Krabater". Den växte fram ur en grupp kroatiska musiker, vilka utgjorde en mandolinkvartett. Det kroatiska kulturarvet, som kvartettmedlemmarna bringat med sig till det nya hemlandet Sverige, skulle föras vidare till nya generationer.

Den kroatiska gruppen som invandrade till Malmö i början på 60-talet bestod av unga familjer och det fanns gott om kroatiska barn i denna stad. Det var inte svårt att hitta intresserade och snart bestod mandolin- och gitarr orkestern av 30 barn. Eleverna lärde sig noter och de tränade flitigt på sina instrument. Det dröjde inte länge förrän orkestern började turnera runtom i Sverige. Man uppträdde på Södra Teatern i Stockholm, på Scandinavium i Göteborg och på många andra platser i hela södra Sverige.

Med åren växte föreningen och andra aktiviteter tillkom såsom folkdans, sång, dansbandsmusik, teater, friluftsliv, sportaktiviteter m.m. Barnen lockade med sig föräldrarna till klubblokalen och snart var hela familjen verksam i någon aktivitet. Föräldrarna ägnade sig åt allt från biljard, schack, boccia, kortspel till att sy kroatiska folkdräkter åt barnen. Härmed blev hela familjen samlad utanför hemmet i en trevlig samvaro, sammansvetsad i den kroatiska gemenskapen.

Fram till 1990 har föreningen inte kunnat samarbeta med hemlandet p.g.a. politiska villkor. Orsaken var att den tidigare regimen krävde en politisk lydnad av oss och förhålligande av den kommunistiska ideologin, vilket vi vägrade ställa upp på. Jadran ville kvarstå som en politisk obunden kulturförening. Idag är denna tid tack och lov förbi och vi har numera väl etablerade kontakter med hemlandets kulturella institutioner med vilka vi har ett mycket gott samarbete med.

2. ORGANISATION

Idag har Jadran 354 medlemmar i åldrarna 0-100 år.

Jadrans organisation består av en styrelse, ett flertal aktivitetsledare och engagerade föräldrar. Föreningen är även medlemmar i förbundet SUK (Sveriges Unga Katoliker).

År 2007 har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande	Ivan Tomas
Vice ordförande	Ivan Banozic
Sekreterare	Snjezana Kotvas
Kassör	Dean Bazina
Ledamöter:	Franjo Spajic
	Ljuban Blazevic
	Branko Brala
	Jesper Jukic
	Ivan Drmac
	Zeljko Madzaric
	Dinko Baljak
Revisorer:	Zdenka Ladisic
	Maria Biloglav

3. VERKSAMHET

År 2007 var ett rikt verksamhetsår. Många har deltagit i de löpande aktiviteterna som folkdans, barndans, bordtennis, bolue m.m. Under året har föreningen uppträtt vid en internationell folkdansfestival i Kroatien. Inspirerade av denna har Jadran själv arrangerat en internationell folkdansfestival i Malmö. Vi har också anordnat ett antal föreläsningar och ett flertal fester. Nedan beskrivs den löpande verksamheten samt några av de övriga aktiviteterna som vi har valt att lyfta fram.

3.1. Barngruppen – folkdans, lek sagor & sång

I barngruppen har under året många barn i åldrarna 1-10 år deltagit. Målet med verksamheten är att barnen genom sångerna, danserna, lekarna och sagorna ska få bekanta sig med det kroatiska språket och traditionerna.

Flertalet av barnen som deltar i verksamheten är barnbarn till föreningens medlemmar som kom till Sverige i början av 60-talet. Många av dessa barn talar mycket lite kroatiska, men sjunger sånger utan några svårigheter.

Sagostunden är mycket populär bland barnen, speciellt då barnen får vara med och illustrera sagan. Ibland läser de äldre barnen för de yngre, som sitter tyst och stilla och lyssnar.

Kroatisk sång och folkdans är föreningens grundstenar därför får barnen tidigt ta del av enklare sånger och danser samt lära sig spela på instrument. Under hösten har barngruppen delats upp i en grupp för barn i åldrarna 1-4 och en grupp för barn i åldrarna 5-10. Aktiviteter som erbjuds de yngre barnen är framförallt lekar, sånger och sagostunder. Verksamheten till de äldre barnen är inriktad på kroatisk sång och folkdans. Vi har för avsikt att fortsätta med denna indelning under 2008.

Alla barnen tycker att det är kul att uppträda. Då får de ta på sig folkdräkterna och flickorna får röda band i sina flätor.



3.2. Folkdans och körsång - ungdomsgrupp

Ungdomsgruppen består av ett 30-tal tjejer som förutom folkdans även sjunger en hel del. I många av våra kroatiska folkdanser sjunger tjejerna samtidigt som de dansar. Sångerna är ofta i flera stämmor. I några koreografier får folkdansgruppen hjälp med sången av Tamburorkestern.



Under 2007 har dansgruppen haft flera uppträdande vilket inneburit extra många timmars träning. Under våren uppträdde ungdomarna vid den internationella kvinnodagen som gästades av Mona Sahlin och på en folkdansfestival i Kroatien. Vid ett bröllop i juni sjöng man under vigsel och på bröllopfesten uppträdde man med en dans från Medjimurje. Under hösten uppträdde man bland annat på den internationella folkdansfestivalen som Jadran arrangerade och hos föreningen Energy Squares.



3.3. Folkdans - vuxengrupp

Vår vuxengrupp består av både män och kvinnor. De kallar sig för "Zlatne Godine" vilket kan översättas till "De gyllene åren". Gruppen tränar folkdans varje fredag kväll. Genom folkdansen får gruppen kondition samtidigt som de tränar sin koordination.



Under 2007 har vuxengruppen uppträtt på den internationella kvinnodagen, påskfesten och på en folkdansfestival i Kroatien. När man uppträder har man originalfolkdräkter från provinsen Slavonija.

3.4. Tamburorkestern

”Tambura” förekommer i olika former och är ett mandolinbesläktat stränginstrument. Kroatisk folkdans och tambura-musik hör ihop. Vår tamburaorkester består av sju medlemmar. Killarna tränar flitigt och uppträder ibland själva och ibland tillsammans med folkdanssektionen.

Orkestern höjer stämningen och får publiken engagerad i sången på både små och stora fester såväl i klubblokalen som på andra platser runtom i Sverige. Under det gångna året har orkestern uppträtt på många fester anordnade av föreningen, olika organisationer eller privat.



3.5. Kroatisk närradio

Jadran har tillsammans med fotbollsföreningen NK Croatia sändningar på kroatiska i Malmö Närradio. Sändningarna är populära bland lyssnarna som ofta hör av sig under sändning.



3.6. Boccia/boule

Boulebanan som vi byggde för några år sedan används när vädret så tillåter, framförallt av den äldre generationen. Många har blivit mycket duktiga på att komma nära lillen och ofta får tummstocken användas för att säkerställa vem som är vinnaren.



3.7. Bordtennis och biljard

Att spela bordtennis är mycket populärt bland föreningens pojkar. Varje fredagskväll och söndagseftermiddag spelas det flitigt vid de två bordtennisborden.

Föreningen har fått ett biljardbord som också många pojkar och män samlar sig kring.

3.8. Thompson konsert i Göteborg, 17 februari

Jadran organiserade bussresa till MP Thomson´s konsert i Göteborg. Thompson är en känd kroatisk artist. Under bussresan var det mycket sång och skratt.



3.9. Maskeradfest



Varje år i februari månad ordnar vi en maskeradfest för våra yngsta medlemmar. Barnen tycker att det är jätteroligt att komma utklädda. Årets fest avslutades med en gemensam middag med föräldrarna.

3.10. Internationella kvinnodagen

Föreningen Kosovarja stod som arrangör av den Internationella kvinnodagen i Rosengårds sporthall. Man hade bjudit in kvinnor från olika invandrargrupper i Malmö. Hedersgäst var Mona Sahlin. Jadran uppträdde med ungdoms och vuxengruppen. Våra manliga dansare i vuxengruppen var de enda männen i lokalen.



3.11. Påskfest, 8 april

Årets påskfest anordnade Jadran tillsammans med Kvinnoföreningen och NK Croatia. Festen hölls i fotbollsföreningens klubblokal som var välbesökt. På festen underhöll bl.a. vår tamburaorkester.



3.12. Resa till Kroatien och internationella folkdansfestivalen, maj

I maj månad åkte föreningen med ungdoms, vuxengruppen och tamburaorkestern till Kroatien för att delta i en internationell folkdansfestival för kroater i utlandet.



Under de dagar som var i Kroatien hade vi ett fullspäckat schema. Mellan folkdansträning och uppträdande besökte vi flera orter i östra Slavonien. Vart vi än kom blev vi varmt mottagna. I staden Sikirevci hade invånarna dukat upp till en fantastisk måltid.



Under denna resa lärde vuxna och ungdomar känna varandra. Det var en stor upplevelse att tillsammans ta del av nya platser i Kroatien. Under de få dagar som resan varade hann vi uppleva så mycket tillsammans. När vi kom hem till Malmö igen var vi mycket trötta men otroligt nöjda med allt som denna resa hade gett oss.

3.13. Midsommarfest, 24 juni

Det har blivit en tradition att fira midsommar bland föreningsmedlemmarna. I år arrangerades festligheterna i föreningslokalen. Medan några förberedde den traditionella maten ägnade sig andra åt att klä midsommarstången. Efter maten spelade de vuxna boule och barnen lekte kring midsommarstången samt sprang omkring i gräset.

3.14. Hassela föreläsning, 20 september

Föreningen har också under 2007 engagerat sig i frågorna som berör våra unga medlemmar i enlighet med planer och riktlinjer för 2007. Vi har bjudit in professionella rådgivare och specialister på beteendeändringar hos tonåringar som kliver in i vuxenvärlden. Syftet med föreläsningen, som var riktad till både barn och tonåringar som till föräldrarna, var att bekanta sig med vilka funderingar och problem som våra unga stöter på när de tar ett steg mot vuxenvärlden.

Experter från Hassela Help Line var våra gäster i oktober och höll ett fantastiskt föredrag om vad barnen måste ta ställning till när de håller på att bli vuxna. Vilka dilemman de möter, vilka frågor de ställs inför. Hur de reagerar på olika utmaningar när det gäller grupstryck, rökning och alkohol, och hur vi föräldrar reagerar när vi börjar inse att vi inte känner våra barn längre.

Efter föreläsningen har ledaren Fredrik Eklöf kört igång en livlig diskussion med både tonåringar och föräldrar som fick konfrontera sig med de frågorna som de kanske inte har lätt hantera i sina egna familjer. Vi kan bara bekräfta att mötet var en full träff och att besökarna som fyllde lokalen gick hem mycket nöjda efter att de har fått svar på många frågor. Dessutom fick de en chans att diskutera de känsliga ämnena med andra föräldrar, barn och professionella rådgivare. Hassela Help Line var också väldigt nöjda med organisationen, antalet lyssnare och engagemanget.



3.15. Internationella folkdans festivalen, 6 oktober

Jadran var arrangör för den internationella folkdansfestivalen som hölls i Limhamns folkethus. Förutom Jadrans folkdanssektioner så uppträdde sex andra svenska och invandrarföreningar från Malmö samt kulturföreningen Hercegovac från Siroki Brijeg i Bosna i Hercegovina.



Kulturföreningen bestod av ett 40-tal ungdomar. Efter uppträdandet på dagen hade vi en stor fest på kvällen där våra gäster stod för underhållningen. Våra och deras ungdomar fick mycket bra kontakt. Under de dagarna som de vistades i Malmö tog våra ungdomar mycket väl hand om dem och guidade dem runt i vår stad.

3.16. Föreläsning från Kroatiska emigrations myndigheten, 14 oktober

Föreningen gästades i oktober av Katarina Fucek som är verksam vid myndigheten "Matica iseljenika" (myndighet för kroatiska emigranter). Hon föreläste om vad myndigheten kan göra för kroater i utlandet. Efter föreläsningen var det många som ställde frågor till Katarina.



3.17. Belot – tävling 17. november

Det har blivit tradition att arrangera tävling i Belot. Det kom spelare från hela Sydsverige och Danmark. Med lite tur vann paret från Kristianstad som fick "guldmedaljer".

3.18. S:t Martin, 17. november

Efter att Belot – tävling avslutades det var dags för fotbollskväll , i fullsatta lokalen tittade man på både den svenska och den kroatiska landslagets match. Efter fotbollen fortsatte man med traditionella S:t Martins (S:t Mårtens) fest med stor hjälp av "tamburitza" orkestern.

3.19. Lucia, 9 och 15 december

När det börjar närma sig advent ägnas större delen av träningen i barn- och folkdansgruppen till Lucia- och julsånger.

I anslutning till gudstjänsten den 9 december hade vår folkdanssektion julkonsert i kyrkan. Programmet bestod av både kroatiska och svenska sånger. Det var mycket vackert och stämningsfullt. När tjejerna framförde melodin "Julens tid är här" var det många som fick tårfulla ögon.



Den 15 december var föreningslokalen fullsatt av mammor, pappor och andra som hade kommit för att se barnens Luciatåg. När ljuset var släkt kom det många små Lucior, tärnor, tomtar samt pepparkaksgummor och pepparkaksgubbar. Barnen sjöng och spelade de traditionella Lucia-sångerna.

3.20. Nyårsfest, 31 december

Nyårsfesten hölls i Limhamns folketshus då 250 festsugna sjöng och dansade in på småtimmarna.



4. VERKSAMHETSPLAN FÖR 2008

Styrelsen har fastslagit att fortsätta bedriva verksamheten i en oförminskad omfattning. Det kommer att satsas mera kraftfullt på familjeaktiviteter med prioritering på barn- och ungdomar.

Vi ska tillägna särskild tanke på våra verksamhetsledare och stimulera dem till utbildning och vidareutveckling både kulturellt och pedagogiskt.

Idag når vi även ut till både gamla och nya medlemmar via ett kontaktnät över internet och

hemsidan där bilder och information sätts ut.

Styrelsen vill uttrycka ett stort tack till alla aktivitetsledare, föräldrar och barn samt till alla som på något sätt bidragit till ännu ett innehålls- och framgångsrikt år för Jadran.

Ett speciellt tack till alla sponsorer som har gett sitt stöd till föreningen under året.

5. AVSLUTANDE ORD

Styrelsen vill uttrycka ett stort tack till alla aktivitetsledare, föräldrar och barn samt till alla som på något sätt bidragit till ännu ett innehålls- och framgångsrikt år för Jadran.

Ett speciellt tack till alla sponsorer som har gett sitt stöd till föreningen under året.

STYRELSEN